

Voorbeeldgedicht Medium - 24 rijmregels

Input voor het gedicht:

- Pieter is dit jaar gaan studeren
- hij kan niet koken, moet nog veel leren
- verslaafd aan Aromat (kruidenmengsel)
- surprise: draagzakje voor een Aromat potje
- cadeau: kookboek voor studenten



Madrid, 5 december 2010

Lieve Pieter,

Jongens die gaan studeren,
Moeten nog zo veel in de keuken leren.
Hoe maakte je moeder dat toch altijd?
Helaas ben je haar recept alweer kwijt.

De technologie van tegenwoordig is zeker niet gek,
En helpt deze onbekwame kerels bij ieder kennisgebrek.
Er worden dingen ontworpen voor het mannelijke geslacht,
Ze hebben werkelijk waar aan alles gedacht.

Hoe kan je altijd eenzelfde heerlijke smaak verkrijgen?
Om nog maar over diezelfde verrukkelijke geur te zwijgen!
Het is simpel: het komt allemaal uit één en dezelfde pot,
Ja, daarmee ben zelfs jij in de keuken een heuse god.

Maar voordat je het zelf eigenlijk wist,
Betreurde je het als dat smaakje werd gemist.
Onbegrijpelijk trouwens, dat niet iedereen dat in huis heeft,
Die weten gewoon niet wat voor gevoel je door dat potje beleeft.

Sint heeft heel hard moeten lachen toen hij deze verslaving had ontdekt,
En daarom is hij onmiddellijk en direct,
Naar een Piet gerend om hem iets te laten maken,
Waardoor jouw eten nooit meer naar iets anders hoeft te smaken.

Maar dit hulpmiddel is niet het enige dat jij van de Sint krijgt dit jaar,
Want over jouw kookkunsten kreeg ik ook van het vrouwelijk geslacht commentaar.
Daarom heeft hij een boek meegenomen waar je veel van kan leren,
Zodat je binnenkort de vrouwen zeker weet te imponeren.

Eet smakelijk!!

Groeten van Sinterklaas